

Sint-Albert heeft een dynamische mensvisie

De identiteit van mensen staat nooit helemaal vast. De mens is in beweging. Wij gaan er niet vanuit dat wij de toekomst van een leerling kunnen voorspellen. Wij benaderen onze leerlingen vanuit die openheid en bieden veel kansen.

Kansen bieden betekent ook begrenzen waar nodig. We streven uitdrukkelijk een veilig schoolklimaat na. We stimuleren het zelfvertrouwen door ruimte te maken voor de beleving van onze leerlingen en door hen te sterken met kennis en vaardigheden. Wij pakken pestgedrag aan via gesprek en opvolging. We trekken voluit de kaart van geweldloze communicatie.

Sint-Albert is een laboratorium

Sint-Albert zien we als een laboratorium waar onze kinderen veel leren. We zetten ons in om hun kennis en leefwereld te verruimen. Het katholieke leerplan vormt hierbij de leidraad. Ze kunnen op onze school onderzoeken, uitproberen, testen, fouten maken en worden er uitgedaagd. We streven ernaar om binnen ons laboratorium een passende aanpak voor elke leerling te voorzien, zodat elkeen de meeste ontplooiingskansen krijgt.

Veel groeten

Eva

Klasouders

De klasouder is een brug tussen ouders en school. Er zijn in iedere klas twee klasouders. De klasouder helpt bij de communicatie. De ouders kunnen bij hem of haar terecht met vragen of opmerkingen waarmee ze niet rechtstreeks naar de school kunnen of willen stappen. Maar de school of het oudercomité kan via de klasouder ook alle ouders van de klas bereiken. In iedere klas werd een klasgroep op Whatsapp aangemaakt. Dank aan de ouders die deze rol opnemen!

De klasouder is een initiatief van het oudercomité.

STAGIAIRE Ergo op school

Vanaf oktober is er opnieuw een stagiaire ergotherapie op onze school. Deze kan in samenwerking met ons leerkrachtenteam ingezet worden om kleuters en leerlingen te helpen door het geven van motorische vaardigheidstraining, speltraining, rekenstraining, (meta)-cognitieve vaardigheidstraining, socio-emotionele vaardigheidstraining of zelfredzaamheidstraining. Dit betekent extra kansen voor onze kinderen. Bedankt hogeschool Odisee!

Albertbuffet

Ons jaarlijkse kleurrijke en heerlijke feest gaat door op vrijdag 11 oktober vanaf 15u30. Ouders maken heerlijke hartige en zoete gerechten. Kom mee genieten! Wil je een handje toesteken, dat is fijn! Er hangt een lijst aan de schoolpoort waarop je kan aangeven waar en wanneer je wil helpen.

Let wel op, kinderen die niet door hun ouders worden afgehaald, gaan om 15u45 mee naar het IBO.

Dialogo

Dialogo is een bijeenkomst tussen ouders, directie en beleidsmedewerkers van school. Hierin wordt ruimte gecreëerd voor bezorgdheden van ouders. Telkens wordt een onderwerp grondig besproken. Het onderwerp wordt op de bijeenkomst gekozen door de aanwezigen (geen vooraf gepland onderwerp). Dit schooljaar worden er 5 Dialogo-bijeenkomsten georganiseerd. De eerste Dialogo gaat door op dinsdag 16/10 van 8u30 tot 10u30.

Albert Journaal

- ❖ Op 9 oktober gaat ons tweede **café Albert** van het schooljaar door. Een gezellige babbel. Van harte welkom! Ons café zal in het teken staan van het Albertbuffet.
- ❖ **Verloren voorwerpen** van vorig schooljaar kunnen nog tot en met het Albertbuffet opgehaald worden. Daarna worden ze aan spulhulp bezorgd.
- ❖ Op donderdag biedt de school elk kind een stuk **fruit** aan. We vragen slechts €6 per kind per schooljaar hiervoor. We zijn dankbaar dat **ouders ons helpen met de verdeling!** De ouders van het 6e leerjaar helpen de 1e week, deze van het 5e leerjaar de 2e week enz.
- ❖ De **scholenveldloop** was ook dit schooljaar een topeditie. Al de kinderen van de lagere school liepen de benen vanonder hun lijf. De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar namen zelfs de gouden beker mee naar huis! Samen liepen ze 308 kilometer!!!!



Dag van de leerkracht

Op 5 oktober is het dag van de Leerkracht. Dat is op een zaterdag ... wij vieren onze leerkrachten op maandag 7 oktober. We roepen die dag luid: Dankjewel, lieve juffen en meesters voor jullie inzet, vuur en passie, wijsheid, geduld, doorzettingsvermogen, warmte, aandacht, zorgen, inspiratie, motivatie en vertrouwen!

Leerkracht

*Als je er eentje bent,
als je er eentje kent,
als je er een gehad hebt,
lang geleden of recent,*

*dan weet je het gewis:
sinds mensenheugenis,
hoe onbetaalbaar wezenlijk
een goede leraar is.*

Stijn De Paepe

Hartelijke groeten van het ganse schoolteam

Oktober 2019

MA	DI	WOE	DON	VRIJ	ZA	ZO
30	1	2	3	4	5	6
		VRIJE DAG = GEEN SCHOOL	L3: 12u00-13u30: Jiu Jitsu	L5-L6: 10u25-12u00: zwemmen		
7	8	9	10	11	12	13
L3: 10u30-12u00: Mus-e L1: 12u00-15u00: Mus-e L4: 13u30-15u00: Mus-e		8u15-9u15: Café Albert	L3: 12u00-13u30: Jiu Jitsu	L5-L6: 10u25-12u00: zwemmen 15u30: ALBERTBUFFET		
14	15	16	17	18	19	20
L3: 10u30-12u00: Mus-e L1: 12u00-15u00: Mus-e L4: 13u30-15u00: Mus-e		8u30-10u30: Dialog	L3: 12u00-13u30: Jiu Jitsu L5: 12u45-15u00: American Games	L5-L6: 10u25-12u00: zwemmen		
21	22	23	24	25	26	27
L3: 10u30-12u00: Mus-e L1: 12u00-15u00: Mus-e L4: 13u30-15u00: Mus-e	L4: Medisch onderzoek		L3: 12u00-13u30: Jiu Jitsu	L5-L6: 10u25-12u00: zwemmen L3+L4: 12u45-15u00: Alles met de bal		
28	29	30	31	1		
HERFST VAKANTIE	HERFST VAKANTIE	HERFST VAKANTIE	HERFST VAKANTIE	HERFST VAKANTIE		

Als de activiteiten in het vet staan, dan zijn de ouders welkom in de klas of op school



Beste ouders,

Ons schooljaar is ondertussen al een maand oud, de tijd vliegt.

Tijdens de zomermaanden hebben we een nieuwe schoolvisie geschreven. Het is ons toekomstbeeld voor Sint-Albert.

Een droom voor alle kinderen van onze school die we de volgende schooljaren willen verwezenlijken.

We delen graag en fier met jullie onze nieuwe schoolvisie.

Sint-Albert is een Brusselse Nederlandstalige school

Wij omarmen onze Brusselse context: haar geschiedenis en internationale betekenis, de talrijke culturele mogelijkheden, de diversiteit van haar bewoners en de bijhorende paradoxen.

We engageren ons ertoe om de troeven van Brussel en onze gemeente Sint-Jans-Molenbeek te benutten en om stereotypen en vooroordelen samen met onze leerlingen kritisch in vraag te stellen.

We kiezen er bewust voor om samen te werken met veel Brusselse partners.

Vele van onze leerlingen groeien op in een meertalige context. Wij zetten in op het aanleren van een zo groot mogelijke Nederlandse talenkennis. We doen dit met een hart voor de thuistaal van de leerling en zijn naasten.

Sint-Albert gaat in dialoog

We zijn een katholieke dialoogschool. Verschillende (geloofs)overtuigingen krijgen bij ons ruimte en we besteden aandacht aan zingeving en waardenonderzoek.

We bieden onze leerlingen kansen om ideeën open te benaderen, om keuzes te durven maken en om deze te verwoorden.

Via de methodiek van het filosoferen met kinderen leren we hen om kritisch te denken, om te argumenteren en om respect te tonen voor de mening van anderen. Filosoferen stimuleert creativiteit in denken en in omgaan met taal. Het ontplooiën van creativiteit en fantasie beogen we ook aan de hand van onze muzische werking. Via meerdere muzische talen leren we kinderen vorm te geven aan hun identiteit en deze op een eigen manier uit te drukken. We geven veel aandacht aan het cultureel bewustzijn van onze leerlingen. We vinden het immers belangrijk dat leerlingen in dialoog gaan met zichzelf, met anderen en met de wereld. De attitudes openheid, weerbaarheid en respect zijn hierin cruciaal. Hiermee bedoelen we ook respect voor de natuur.

Ook gaan wij de dialoog aan met ouders en naasten. We zijn een school met familiale sfeer en zien ouders als heel belangrijke partners.